



NS Nyhetsbulletin

**NSDAP/AO : PO Box 6414
Lincoln NE 68506 USA
www.nsdapao.org**

#1074

15.10.2023 (134)

Ledarskap mellan nationell gemenskap och elitism

från Michael Kühnen

SENATEN I DEN NYA ORDNINGEN

I och med att NSDAP:s partiprogram har förverkligats har en ny ordning förverkligats. I den äger vårt folks liv och utveckling rum inom ramen för en avancerad kultur i överensstämmelse med dess art och natur, där hela den nationella samhällets andliga, mentala, vetenskapliga, konstnärliga och ekonomiska potential fritt kan utvecklas och fördjupas. Denna fria gemenskap av artmedvetna tyskar behöver inte längre partiets ledning, som därför upplöses efter förverkligandet av dess program.

Ledningens och senatens institutioner berörs inte av denna upplösning. Deras uppgifter och befogenheter förblir i stort sett oförändrade i den nya ordningen. Den nationella gemenskapen fortsätter att behöva en ledare i vilken den ser sig själv förkroppsligad och som har den obegränsade auktoritet som behövs för att framgångsrikt leda ett folk genom sin kamp för existens. Denna ledare fortsätter att ta på sig allt ansvar - framför allt ansvaret för att se till att den nya ordningen utvecklas i enlighet med naturlagarna och inte urartar igen.

Och i den nya ordningen behåller också senaten sin väktar- och kontrollfunktion och all sin makt för att förhindra sådana urartningar och för att hindra ovärdiga

ledare från att missbruka sin makt. Som redan nämnts kan vi ännu inte förutsäga vilka former denna rasadel, denna elit av rasbundna personligheter, som sedan kommer att inneha ledningen av Volksgemeinschaft och det fjärde riket som skall skapas, kommer att anta. Men senaten kommer säkerligen att representera den vägledande toppen av denna sanna aristokrati, som verkligen kommer att vara den bästa människans styre!

NATIONALSOCIALISTISKA LEDARE

Den nationalsocialistiska rörelsen producerar inte myrvarelser som ska fungera som små kuggar i ett själlöst samhälle, utan nationellt och rasistiskt medvetna personligheter som tar plats i den organiskt uppbyggda Volksgemeinschaft.

Det finns därför ingen "enhetlig typ" - varken partikamratens, den politiska soldatens eller den politiska ledarens. Alla tre är förvisso uttryck för en nationalsocialistisk människotyp, som dock inte kännetecknas av konformitet mellan personer, utan av konformitet i en livshållning och ett ethos!

Följaktligen kan vi beskriva principerna för livshållningen, de etiska principerna för nationalsocialistiska arbetare, soldater och ledare, men vi kan inte utse en enhetlig människa som ska uppfylla och leva dessa principer. Varje medlem av folket - vare sig det är arbetare, soldat eller ledare - bör snarare utvecklas som en individuell, fri personlighet, men bunden till folket och rasen.

Om detta arbete ska beskriva ledningens nationalsocialistiska idé och livshållning måste man därför visa vilket ethos som präglar dem och hur de förverkligas. Detta har gjorts hittills. Om man däremot konkret frågar hur sådana ledare verkligen kommer att vara, leva och agera, kan denna fråga endast besvaras genom att beskriva exempel på personligheter i vilka det nationalsocialistiska ledarskapet förverkligades och förverkligas på ett föredömligt sätt.

Mångfalden av sådana nationalsocialistiska ledarpersonligheter motsvarar mångfalden i livet som helhet och därmed också vår syn på livet i det biologiska tänkandet.

I det följande kommer vi inte att försöka göra några korta biografier, utan bara visa hur de ledarskapsprinciper som nämns i denna utredning har förverkligats helt konkret i exemplariska ledarpersonligheter, för att vädja till alla dagens ledarkamrater att arbeta med sig själva på ett liknande sätt och att på sitt eget sätt och i enlighet med sin karaktär bli en nationalsocialistisk ledare, en person som är det "högsta förkroppsligandet av rasens och personlighetens värde", för att återigen citera detta stora och avgörande ord av Führern. För detta ändamål, Heil!

RUDOLF HESS

Av alla de otaliga nationalsocialistiska ledarpersonligheter på alla nivåer som borde vara våra förebilder kan endast de få och mest betydelsefulla nämnas här - men bland dessa, bortsett från Adolf Hitlers personlighet, som står över alla, är Rudolf Hess säkerligen den nationalsocialistiska ledare som är mest vördad i hela världen.

Uppoffringen under tortyren, som nu har pågått i mer än fyrtio år, som han uthärdade med en okuvlig viljestyrka och en orubblig lojalitet mot Führern och idén, och som troligen endast döden kommer att kunna förlösa honom från, har gjort Rudolf Hess till en mytisk figur av gammal storhet: Hans lidande, hans uppoffring och hans exemplariska lojalitet ger oss - de små barnbarnen - styrkan att ta upp flaggan i vår tur och att uthärda uppoffringar, lidande och förföljelse som bleknar i jämförelse med Führerns ställföreträdares öde.

Det verkligt livslånga tortyrfängelset för den gamle mannen, som fredsmartyren nu har blivit, var avsett att brännmärka nationalsocialismen och vittna om att den var ett kriminellt sinne. Men tack vare den beundransvärda attityden hos denna stora och mycket ädla nationalsocialist blev detta fängelse en brinnande anklagelse mot hyckleriet, eländet och det låga i den minvärld som andra världskrigets segrarmakter påtvingade folken.

Citadellet i Spandau, där Rudolf Hess är levande begravd, är redan för oss ett monument över storhet, värdighet och ärofyllda offer, ett minnesmärke över lojalitet ända in i döden - det är emblemet för vår oövervinnliga tro, som kommer att gå segrande fram trots hat, förföljelse och förakt. Rudolf Hess' anda och exempel följer oss på denna väg.

Men även om fredspilotens uppoffring, som redan har varat i fyra och ett halvt decennium, överskuggar allt och vi bara kan uppskatta detta extraordinära liv för nationalsocialismen tillräckligt ur hans synvinkel, är Rudolf Hess en förebild, inte bara som fånge, utan även hans liv under stridstiden och hans attityd under de lyckliga åren vid makten visar oss en verkligt nationalsocialistisk ledarpersonlighet:

Rudolf Hess var redan före 1923 en av aktivisterna i det unga NSDAP. Adolf Hitler nämner honom hedervärt i samband med den allra första hallstriden, som blev SA:s födelse. Efter det misslyckade nationella upproret den 9 november 1923 fängslades Rudolf Hess, liksom Führern, i Landsberg, där han blev den senares sekreterare och outhärlig medhjälpare i arbetet med "Mein Kampf". Ur denna

närmaste andliga gemenskap mellan Führern och hans senare ställföreträdare föddes denna nationalsocialismens grundläggande bok - där Rudolf Hess helt osjälviskt underordnade all sin kunskap och förmåga under Führerns geni och med sin fullständiga hängivenhet och villkorlösa tro ständigt stimulerade Führern att fullborda arbetet.

Som Führerns sekreterare var han uppskattad och oftast underskattad av de flesta partikamrater, även under kampen. Han var inte en av de stora ledarna under kampens tid; det låg inte i hans natur att tränga sig själv i förgrunden. Han uppfattade sitt liv som en tjänst för Führerns genialitet, i vilken Tyskland, idén och partiet var förenade - han tänkte aldrig på att rekrytera personliga anhängare, han längtade aldrig efter oberoende makt.

Hans stora stund kom alltså först när han 1933, helt överraskande för hela partiet, utnämndes till Führerns ställföreträdare i partifrågor och senare till rikminister, eftersom Führern själv nu var helt upptagen av att bygga upp den nya staten och såg sig själv allt mindre som partiledare.

Först felaktigt bedömd som en ganska blek och oansenlig personlighet, visade det sig snart att Rudolf Hess, som förmodligen ingen annan, var kvalificerad för att ta på sig detta svåra ämbete. Som Führerns ställföreträdare, som en evig och okorrumpbar idealist och i gränslös lojalitet och disciplin gentemot Adolf Hitler växte Rudolf Hess upp till att bli partiets samvete: Den som kände sig orättvist behandlad, den som hade berättigad kritik att framföra vände sig förtroendefullt till Rudolf Hess, vars rättskänsla, ansvarskänsla och, trots sin höga ställning, kamratliga attityd var känd överallt. Så upplevde partikamraterna honom.

Folket kände honom dock som det tyska folkets omtänksamme beskyddare i utlandet, kände sig tilltalade av hans gripande juttal och upplevde honom som Adolf Hitlers mest brinnande beundrare, vars hemligaste önskingar och tankar han kände till som ingen annan.

Hans idealism, hans uppriktighet kunde inte ens ifrågasättas av motståndare till Tredje riket - han fick respekt långt utanför kretsen av övertygade nationalsocialister, även innan hans tragiska öde gick i uppfyllelse.

Som ingen annan kände Rudolf Hess till Führerns tankar, som ingen annan visste han hur mycket Führern led av brödrakriget med England efter 1939 och han sökte efter sätt att avsluta denna konflikt, som var lika meningslös som tragisk, på villkor som var uthärdliga för båda sidor. Han talade ofta om detta med sin ställföreträdare och förtrogne och tänkte högt att det måste vara möjligt att hitta någon som kunde skära igenom denna till synes hopplösa ödesknut så att freden kunde återupprättas. Och gång på gång sade han att han inte hade något emot

England, att han inte ville förstöra imperiet utan till och med skydda och stärka det, att han i slutändan strävade efter en allians och skulle vara beredd att acceptera de mest generösa fredsvillkor.

Det kommer förmodligen att förbli evigt osäkert om Adolf Hitler beordrade eller lät sin ställföreträdare göra historiens unika fredsflygning - men när Rudolf Hess hoppade med fallskärm över England för att äntligen få igång fredsförhandlingar kom han som parlamentariker, han kom med konkreta förhandlingsförslag som exakt motsvarade Adolf Hitlers idéer.

I långa, spända timmar väntade Führern på ett tecken på att fredsflykten var framgångsrik och att England skulle vara beredd att ge efter, men ödets timme, som kunde ha räddat Europas makt och världsställning och lett till en verklig fredsordning, gick oanvänd förbi - den brittiska regeringen ville ha detta krig, som skulle förstöra inte bara Europa utan också dess eget imperium och utsätta världen för två nya supermakter; Den ville det under påtryckningar från judiska och us-amerikanska kretsar och vågar än i dag inte lämna ut dokumenten om Rudolf Hess fredsflykt till allmänheten för att denna krigsvilja inte skall bli känd. Det är därför som dessa handlingar är blockerade fram till nästa årtusende, det är därför som Rudolf Hess inte får släppas - lögnerna och hyckleriet i minusvärlden, som håller det nationalsocialistiska Tyskland ansvarigt för krigets elände och efterkrigstidens elände, får inte komma fram i ljuset - det är därför som fredsmartyren förblir i fängelse, Det är därför som han inte får tala om sitt förflutna och varför hans skriftliga dokument förstörs - men där Rudolf Hess måste tåla, skriker stenarna i hans fängelse, där han torteras till döds, dag efter dag, natt efter natt, år efter år, årtionde efter årtionde - de skriker efter hämnd och rättvisa, efter sanning och frihet. Det är också vårt rop, vi som i Rudolf Hess vördar den ädlaste av alla nationalsocialistiska ledarpersonligheter!



NS KAMPFRUF
KAMPFSCHRIFT DER NATIONALSOZIALISTISCHEN DEUTSCHEN ARBEITERPARTEI AUSLANDS- UND AUFBAUORGANISATION

Der Kampf geht weiter !

Seit fünf Jahren nach der Kapitulation der Wehrmacht am 8. Mai 1945 ist die nationalsozialistische Bewegung stärker als je zuvor in der Nachkriegszeit. Und zwar nicht nur in Deutschland, sondern auf globaler Ebene!

Jahreslange von Massenmord, Verbrechen, Verfolgung und Verleumdung haben nicht ausgereicht, die Kräfte der genuine hitlerischen Weltanschauung Adolf Hitlers zu zerstören.

Alle Nationalsozialisten sind weiterhin arbeitslos, Verfolgung und Benachteiligung bleiben die Schicksale der Kinder von der Erbsünde unserer weißen Väter.

Der Bewegung ist zwar stärker geworden, aber die Größe des hochverräterischen Verbrechens ist heute noch viel größer als in der Vergangenheit.

Das unvermeidliche Gegenstück ist aber dabei, dass Millionen – gegen alle weißen Väter (?) – in begrenzter Weise Mitleid und Empathie zeigen, Überlebende und Kameraden.

Die "Opfer" oder "Väter", die in Wäldern oder im Meer verrotten, als sie Propagandamaterial besaßen oder auf andere Weise schuldig waren, sind heute Nationalsozialisten mit einer Pflicht!

Hail Hitler!
Günther Lank



TROTZ VERBOT NICHT TOT !



NS Nyhetsbulletin
www.nsdapao.org

#1005 19.06.2022 (133)

NSDAP/AO: PO Box 6414 - Lincoln NE 68506 - USA

Frontrapport
Intervju med Molly
Tredje delen

NSK: Dina nuvarande projekt är oppenbartigen filosofiska och konstrelaterade.

Beskriv din syn på hur dessa frågor påverkar politiken.

Molly: Jag forskar fortfarande uppåt i fotograferiet, men jag har mest koncentrerat mig på Adolf Hitler och Mänskligheitsarmén (www.mousingthorciert.com/truth.htm). Jag är uppe i 21 städer nu, och jag har så mycket mer att göra. Att studera andra världskriget är ett absolut måste för information. Man söker information om en sak och hittar ytterligare två saker att forska om. Det känns lite som man är en arkeolog som gräver upp det begravnade förhållandet. Ett förhållande som de helst inte vill att det ska komma fram i ljuset. Vi kan återigen tacka Internet för flödet av information och bilder. Extremt sällsynta saker har dykt upp under årens lopp från platser över hela jorden. Det känns ofta som att




the NEW ORDER

Number 176 (2021) Founded 1973 April 26, 2022 (136)

The Fight Goes On !

Seventy years after the capitulation of the Wehrmacht on May 8, 1945, the postwar National Socialist movement is stronger than ever not only in Germany, but throughout Europe.

Decades of mass murder, expulsion, persecution, and defilement have not sufficed to destroy the seed of the brilliant idea of our much loved Führer Adolf Hitler.

All National Socialists and other racially-aware countrymen and racial kinemen fight side by side for the preservation of our White folk.

The movement has indeed become stronger, but the danger of biological folk death is also much greater today than in the past.

The desperate enemy is in the process of committing genocide against all White folk. His means are neo-White immigration, culture distortion, and race-mixing.

Whether "legal" or "illegal", whether in election halls or street battles, whether armed with propaganda material or in a battlefield of a different kind, every National Socialist must do his duty!

Hail Hitler!
Günther Lank



TROTZ VERBOT NICHT TOT !

NSDAP / AO är världens största leverantör av nationalsocialistiska propaganda!

Tryckta och online tidskrifter på många språk
Hundratals böcker på över ett dussin språk
Över 300 webbsidor på dussintals språk



SS Defender against Bolshevism by Reichführer SS Heinrich Himmler
FOR-DENMARK! MOD BOJGREVISMEN!
Translated from the SS Original

Julius Streicher Der Stürmer Picture Book
The Poisonous Mushroom
Translated from the Third Reich Original
Der Giftpilz

Reichlich Balthasar
Hitler in Italy
HITLER in ITALIEN
English / German Swedish / English

SS Viewpoint - Vol. 9
Wife and Family

Theodor Fritsch
The Sins of High Finance
BOERSE!
English - German / Deutsch - English

Luftwaffe War Art
Die Luftwaffe im Bild
English - German / Deutsch - English

BOOKS - Translated from the Third Reich Originals!
www.third-reich-books.com



NSDAP/AO
Fight Back!

nsdapao.org

Contact us to find out how YOU can help!